

DB achterna

Don Bosco achterna...wat kan dit vandaag nog betekenen. Vorig weekend waren we te gast in de internaatsgemeenschap te Wijnegem. Een viertal jongeren kozen ervoor om in de voetstappen van Don Bosco en Maria Mazzarello te stappen. Een leuke dynamische groep die er ten volle voor gaat. Kiezen om in het spoor van Jezus te gaan, "Don Bosco is mijn held", "Don Bosco draagt mijn leven en daagt me uit", zijn uitspraken die me bijgebleven zijn. Meer nog



die me inspireren om nog meer zuster van Don bosco te mogen zijn... Zuster wat is uw vastenpuntje, wat betekent dit? Ook op die vragen kwamen er schroomvolle antwoorden. Ik zal 40 dagen geen alcohol gebruiken, ook niet tijdens activiteiten waar dit zo normaal is.... Ja, het roept op, daagt uit om de weg van 40 dagen tot leven te gaan en ook te kiezen. Hieronder vind je een overzicht van de werkblokken neergepend door één van de deelnemers:

We werden geweldig goed ontvangen in het huis van de internaatsgemeenschap van de zuster van Don Bosco in Wijnegem. De tafel stond al gedekt en geleidelijk aan sijpelden alle deelnemers binnen. Het was tijd om aan de eerste werkblok te beginnen. Eric Haelvoet had voor ons een aartsmoeilijke quiz voorbereid over Don Bosco. Onze kennis over Don Bosco en zijn tijd werd aardig op de proef gesteld! De avond werd afgesloten op een typisch salesiaanse manier : een avondgebed en een avondwoordje waarin één van de deelnemers moest vertellen wat Don Bosco in zijn leven betekende. Nog een drankje en dan bedtijd! De volgende ochtend werden we ondergedompeld in Don Bosco en zijn pedagogie. Wim Collin had een fijn (ganzenbord) spel ontworpen met daarin inhoudelijke vragen. Nadien namen we de kaart van de pedagogie van Don Bosco bijna letterlijk onder de loep. Een sterk moment waarbij ieder moest aanduiden waar ieder zich het meeste in kon vinden. Helaas moesten we ons beperken tot 3 aspecten.

Nadien nam zr. Katelijne het voortouw met een blok genaamd Bateson en Dilts. We nemen een concrete situatie waarin we van onszelf vinden dat we salesiaans gehandeld hebben. Op deze situatie gaan we steeds dieper in om te eindigen met hoe wij onze identiteit hierin leggen en van waar wij onze kracht halen, de spiritualiteit die we er in leggen of er zelf uithalen. Rijke momenten waar we schroomvol mochten naar luisteren.

Toen was het pas zaterdagmiddag en verder gingen we. Een stevige kluit inspiratie kregen we aan de hand van de brief van de Algemeen Overste Don Chavez aan de jongeren. De volgende werkblok trokken we een ander spoor. Het spoor van de lectio Divina. Eric nam ons mee en begeleidde ons gaande de weg ten leven. Inspirerend en verrijkend hoe we deel werden van een goddelijk verhaal en het verhaal van God waar we ons in mochten herkennen. Zaterdagavond was het duidelijk een nieuw salesiaans kenmerk dat boven kwam drijven! Het spelen. We gingen samen bowlen. We maakten

kennis met het streefcijfer van 173. Deze topscore konden we niet meer evenaren en het persoonlijk record van weleer bleef bestaan. Zondagmorgen konden we kiezen in welke rol we gingen staan en beleefden we het moment na de genezing van de lamme in een bibliodrama. Zr Katelijn nam de groep mee in het gebeuren en zorgde ook dat de beide provinciaals konden mee instappen. Na de rijke lectio van de zaterdag was dit niet zo evident. Een stemmige viering en een lekker middagmaal sloot het weekend af. Dank aan de internaatsgemeenschap voor het hartelijk onthaal; de residentie en het kader werden al gereserveerd voor volgend werkjaar.

Zr Katelijn en Laurens Brams